

Kamp, Lody van de

Titel van het boek	Recensie	Gerda van Leeuwen
Sara, het meisje dat op transport	<p>Sara, het meisje dat op transport ging Auteur: Lody van de Kamp Uitgever: Mozaïek Prijs: € 17,90 ISBN: 9789023 996866</p> <p>Een ontroerend verhaal dat over een vergeten stukje geschiedenis gaat: de Kindertransporten van 1938 en 1939. Een van deze kinderen is de Joodse Sara die met haar zusje vanuit Duitsland op transport wordt gezet. Halverwege de reis verdwijnt haar zusje en dan moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland waar haar de vrijheid wacht. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en je zusje bent en ook niet weet wat er van hen is geworden? Sara heeft in Engeland heel lieve pleegouders, maar ze leeft in hoop en vrees of zij na de bange oorlogsjaren nog familie zal terugzien. Inderdaad, een ontroerend verhaal waarmee ook veel dappere mensen worden geëerd die duizenden Joodse kinderen van de dood hebben gered.</p>	

Kamp, Wilkin van de

Titel van het boek	Recensie	Maartje Bac
Waarom grijpt God niet in?	<p>Waarom grijpt God niet in? Auteur: Wilkin van de Kamp www.vrijzijn.nl ISBN 987-94-90254-63-6 168 bladzijden</p> <p>Waarom geneest God de een wel en de ander niet? Waarom laat God het lijden toe, als Hij almachtig is? Waarom krijgen we, ook al zijn we christen, soms forse tegenslagen te verduren? Vragen waar veel christenen mee worstelen. Wilkin van de Kamp, schrijver en leider van Vrij Zijn, probeert in dit boek deze en andere vragen te beantwoorden vanuit de Bijbel. Duidelijk geschreven boek. Bij ieder hoofdstuk staan achterin het boek een toelichting, bronnen en of Bijbelteksten vermeld. Prachtig boek. Aanbevolen.</p> <p>Maartje Bac</p>	

Slagter, H.B. (Hoite)

Titel van het boek	Recensie	Gerda van Leeuwen
Psalm 80 - een dringende bede t	<p>Psalm 80 - een dringende bede tot de herder van Israël. Auteur: Hoite Slagter Uitgever: EverRead Prijs: € 5,50 ISBN: 9789066 943940 Psalm 80 is een psalm van Asaf; de Psalm is één groot gebed tot de Herder van Israël om het behoud van het volk Israël. Driemaal klinken daarin de woorden "breng ons terug; doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden". In de Psalm komt ook naar voren hoe de Heere deze verlossing tot stand zou brengen: namelijk door de Zoon, de Zoon des mensen, de Man van Uw rechterhand. Asaf schrijft al heel duidelijk over Hem, duizend jaar vóór dat de Heer Jezus op aarde kwam. En toen de Heer Jezus op aarde was, zei Hij dat Hij de goede Herder was Die Zijn leven zou geven voor Zijn schapen. En dat deed Hijals het Lam van God.</p>	

EINDE VAN DIT OVERZICHT